

Västsvenska Entomologklubben 50 år

GÖRAN ANDERSSON

VEK föddes på Naturhistoriska museet

Varför finns det ingen entomologisk förening i Göteborg? Den frågan dök ibland upp när insektintresserade besökte Naturhistoriska museets entomologiska avdelning. Nå, vi var några stycken som beslöt att undersöka om det fanns något större intresse för en förening. Det fanns det! En inbjudan till ett förberedande möte i mars 1972 lockade hela 27 personer – långt över förväntan! De församlade beslöt raskt att idén var god och utsåg en interimstyrelse (se protokoll!). Efter att denna hade löst diverse nödvändiga formaliteter såsom namn på föreningen, stadgar och förslag på styrelse var det dags. Den 18 april 1972 bildades föreningen vid ett konstituerande möte på Naturhistoriska museet.

Protokoll

f3rt vid sammankomst för bildande av en entomologisk västsvensk förening onsdagen 8 mars 1972 & Naturhistoriska Museet i Göteborg.

- § 1 Hälsades de närvarande, inalles 27 personer, välkomna av Göran Andersson, som konstaterade att intresse utpräglad förslag för bildande av en entomologisk förening i Göteborg.
- § 2 Valdes Göran Andersson att under kvällens förhandlingar fungera som ordförande, och valdes undertecknad att vid samma tillfälle fungera som sekreterare.
- § 3 Föreslogs och tillsattes en interimstyrelse bestående av Jan Jonasson, Göran Andersson, Jan Stenson, Bengt Ekengren och Ulla Aefjellsæus, vilken fick i uppdrag att fungera fram till nästa sammanträde, vilket beslöts äga rum tisdagen 18 april & Naturhistoriska Museet. Till sammankallande utsågs Göran Andersson.
- § 4 Beslöts att vid nästa sammanträde, som får status av konstituerande årsmöte, behandla bl. a. frågan om ordinarie styrelse, stadgar, föreningens namn m.m. Uppdrogs åt interimstyrelsen förbereda stadgeärendet samt uppmanades alla närvarande fundera över namnfrågan till 18 april.
- § 5 Fastställdes en årsavgift av 10:- kr per kalenderår, med möjlighet att erlagga densamma redan efter dagens sammankomst till Jan Jonasson. Beslöts att föreningen bör ha någon form av medlemskort, vilka skall distribueras senare.
- § 6 Diskuterades riktlinjer för föreningens framtida verksamhet och hur detta bör uttryckas i stadgetexten. Framfördes förslag om framtida exkursioner, föredrag, fotoaftnar, filmföreläsningar m.m. Någon enkel form av samkväm, s.k. Nachspiel, efter kommande sammanträden befanns önskvärd. Påpekades vikten av att föreningen medverkar till att mindre erfarna entomologer får hjälp i sin verksamhet. Påpekades att föreningen bör informera om nyutkommen litteratur, nya intressanta fynd m.m. Befanns vara av värde om föreningen kunde medverka till direktimport av entomologisk materiel, t. ex. insektnålar.
- § 7 Efter fullföljd allmän diskussion förklarade Göran Andersson sammanträdet avslutat.

Göteborg som ovan
 Torkel Hagström
 Torkel Hagström

Medlemstalet steg raskt, inte minst efter att Allan Fredriksson under sommaren gjort ett stort reportage om föreningen i GPs lördagsbilaga (bild nedan). Uppmaningen – *Kom med i insektsamlarklubben!* – tillsammans med mitt telefonnummer gjorde att telefonen gick varm den lördagen.



KOM MED I INSEKTSAMLARKLUBBEN!

Det finns över 20.000 småkryp att välja bland

Sedan lust för oss och på, för nämligen och snällry. Dessa exempelvis vid Prästtjärnen i Furellslagen. Där kan man fånga enkla med hjälp av en liten korg. I en glänsande bäck som strömmar i en vacker trädgård. I en glänsande bäck som strömmar i en vacker trädgård. I en glänsande bäck som strömmar i en vacker trädgård.



Fotografen i Furellslagen är ett foto som visar på ett intressant sätt hur man kan fånga småkryp. Det är ett foto som visar på ett intressant sätt hur man kan fånga småkryp.

Reportage
 Allan Fredriksson
 Lär föreläsare



ADRESSEN!
 Här får du adresserna till de olika avdelningarna. Här får du adresserna till de olika avdelningarna. Här får du adresserna till de olika avdelningarna.



Trogna medlemmar

Ökningen fortsatte och efter fem år hade VEK ca 200 medlemmar. Därefter gick medlemstalet långsamt upp till rekordåret 1993 med 307 VEK-are för att därefter sjunka och under många år fluktuerade runt 250 (Tabell 1). Under de senaste fem åren har medlemstalet tyvärr sjunkit stadigt – en tendens som man kan se även hos andra föreningar. Medelåldern stiger och det är svårare att rekrytera ungdomar. Men det finns en rätt stor grupp trogna medlemmar (Tabell 2)! Av första årets 78 medlemmar finns fortfarande 14 st med bland 2021 års 215 medlemmar!

Tabell 1. Antal medlemmar i VEK 1972-2021



Tabell 2. Antal år som nuvarande medlemmar varit med i VEK.



Naturhistoriska museet som bas

VEK har sedan starten varit knuten till Göteborgs Naturhistoriska Museum, som är VEKs officiella adress och fasta punkt i tillvaron. Föreningen har här sitt arkiv och möjlighet att lagra materiel till försäljning. I starten fick VEK hjälp med stencilering av AROMIA på museet. Sedan flyttade AROMIA-framställningen till Chalmers, där Chester Svensson hade goda kopieringsmöjligheter till självkostnadspris. Från år 2006 har produktionen återgått till museet i och med möjligheten att färgkopiera AROMIA.

Styrelsen har under de 50 åren varit rätt konstant. 27 personer har ingått i densamma, varav 7 har suttit i 15 år eller mer (Tabell 3). Ordförande har varit Göran Andersson (1972-1993), Bengt Gunnarsson (1994-1996), Per Almkvist (1997-2002), Johnny Lindquist (2003-2012), Niklas Franc (2013-2018) och Peter Nielsen (2019-2021). Posten som sekreterare har endast två personer innehaft: Torkel Hagström (1972-1991) och Ted von Proschwitz (1992-2021). Kassör har varit Bengt Ekengren (1972-2002), Bengt Carlsson (2003-2008) och Charlotte Jonsson (2009-2021).

Basverksamheten har dessutom alltid varit de regelbundet förekommande föreningsmötena på Naturhistoriska museet. Utan museets välvilja tror jag inte att VEK skulle ha varit så livskraftig som den är. Tyvärr har det under de senaste åren skett en försämring i museets samarbete med ideella föreningar, främst vad gäller tillgång till möteslokal under kvällstid. Detta anser jag bero på att den administrativa förvaltning som museet tillhör – *Västarvet*, som nyligen omvandlades till *Förvaltningen för kulturutveckling* – inte har förståelse för de ideella krafternas betydelse för museets verksamhet. Så kan det bli när administrationen ser sig

Tabell 3. Styrelsemedlemmar i VEK 1972-2021.

Namn		Antal år
Ted von Proschwitz	1977-**	45
Bengt Ekengren	1972-2002	31
Jan Jonasson	1973-1998	26
Göran Andersson	1972-1993	22
Torkel Hagström	1972-1991	20
Charlotte Jonsson	2006-**	16
Åke Karlsson	1987-2001	15
Torsten Nordander	1999-2012	14
Per Almkvist	1993-2005	13
Peter Nielsen	2009-**	13
Ingeborg Levinsson	1980-1991	12
Roberth Johansson	1972-1998*	12
Johnny Lindquist	2002-2013	12
Bengt Carlsson	1998-2008	11
Niklas Franc	2009-2018	10
Ingrid Bodin	1972-1979	8
Oskar Gran	2015-**	7
Bertil Andrén	2003-2008	6
Lars Gambréus	2004-2009	6
Irene Sundberg	1999-2003	5
Leif Johansson	2014-2018	5
Bengt Gunnarsson	1994-1996	3
Petter Bohman	2012-2014	3
Johan Ennerfelt	2019-**	3
Tobias Federsel	2017-2018	2
Johan Johansson	1992	1
Johan Berg	2021-**	1

* med avbrott 1977-1991
** sittande

själv som den viktigaste delen av en verksamhet och tillåter sig växa på den egentliga verksamhetens bekostnad. Här ligger det nära till hands att jämföra med ett kroppsligt tillstånd på cellnivå, men det låter vi vara osagt. . .

Möten och föredrag för alla

Under de 50 åren har 293 inomhusmöten genomförts på museet. De flesta har inkluderat föredrag av olika slag där alla har varit välkomna – inte bara föreningens medlemmar. Värdet ur folkbildningsperspektiv är lätt att förstå. Antal föredragshållare har varit 136 st, med en markant könslig snedfördelning – endast 24 (18%) av dessa är kvinnor. Bland de senaste 10 årens 19 nya har dock 8 (42%) varit kvinnor!

Bland de entomologiska celebriteter som besökt VEK kan nämnas följande:

Hugo Andersson (Lund) berättade om sin specialitet tvåvingarna 1979. Carl Cedrik Coulianos presenterade skinnbaggar 1976 och 1992. Per Douwes berättade om myror 1985 och 2000. Bengt Ehnström har vi hört vid inte mindre än fem tillfällen. Senast när han som Nationalnyckelförfattare presenterade volymen om långhorningarna. Andra NN-författare, som hållit föredrag i VEK i samband med utgivningen av en volym, är Hans Bartsch (blomflugor), Bengt Åke Bengtsson (småfjärilar), Bo W. Svensson (stövsländor) och undertecknad (mångfotingar). Några kända radioröster har vi också haft: Nils Linnman pratade 1987 om baggar på Karlsöarna och Carl H. Lindroth 1974 om faunans invandring på Surtsey.

Vi har ibland rört oss med lite udda aspekter på entomologin. Några exempel är Bengt Hubendicks utläggning om humanentomologi, Irene Elmerots presentation av språket latin och Carl Axel Silow som frestade med smått och gott om ätliga småkryp, som även kunde avsmakas på eftersitsen.

En fullständig lista på föredragshållarna med titlar på deras föredrag finns på VEKs webbplats (www.entomologklubben.se/foredrag_1972-2021.pdf).

Dessutom har ett antal arrangemang – utan speciell föredragshållare – genomförts: Bilder och fynd från den gångna säsongen har varit stående decembermöte varje år sedan 1973. Naturhistoriska museet har, med tonvikt på entomologin, visats vid 9 tillfällen. Nybörjarafton har vi haft fyra gånger. Minikurser har hållits om insamling, preparering och artbestämning av främst skalbaggar. Andra ämnen har varit insektsfotografering, metodikafton, filmafton, lepidopterologisk afton, tillämpad entomologi och skadeinsekter, insekternas roll i naturvården, tillverkning av bihotell, entomologisk forskning vid Göteborgs universitet och lite till.

Naturhistoriska museet har vid flera tillfällen arrangerat temadagar (Insekternas dag, Föreningarnas dag och liknande) där VEK har fått tillfälle att sprida kunskap om både entomologin, insek-

terna och föreningen själv. VEK har också medverkat i andra publika arrangemang, t ex en familjedag vid Hårssjön och Rambo mosse i Mölndal och en familjefredag arrangerad av Vänermuseet i Lidköping. En utställning med insektsfoton och information om VEK har visats på Mölnlycke bibliotek.

Studiebesök har också stått på programmet. Vi har bl a besökt Laboratoriet för ekologisk kemi, Zoologiska institutionen, Anticimex, Partille biodlare, Botaniska trädgårdens växthus och Fjärilshuset.

Ut i naturen

Exkursionsverksamheten har under åren rönt skiftande intresse. Trots stundom fåtalig uppslutning har de som varit med uppskattat verksamheten. VEK har hunnit med att exkurera i tolv av Sveriges landskap samt Norge och Danmark. Bland alla intressanta exkursionsmål kan följande nämnas:

I Skåne har vi besökt centrala och västra delen, Österlen, Hallands Väderö och Hven.

Olika lokaler i Blekinge besöktes 1991.

Halland har många intressanta lokaler. Haverdal, Byasjöområdet SO om Varberg, Vendelsö, Vallda Sandö, Bolgen på Onsalahalvön, Särö Västerskog, Särö Nordanskog, Lygnern, Fjärås Bräcka och Sandsjöbacka har besökts vid ett eller flera tillfällen.

I Västergötland har vi varit runt på många ställen i Göteborg, bl a Rya skog, Änggårdsbergen, Vättlefjäll, Lärjeåns dalgång och flera öar i skärgården (Vrångö, Galterö, Vargö, Valö, Stora Rösö, Vinga). Bokedalen i Jonsered, Gunnebo i Mölndal, Risveden och Vikaryd i Alingsåstrakten, Falbygden, Kinnekulle och Halle- och Hunneberg hör också till de trevligaste västgötamålen.

I Bohuslän har bl a Ödsmåls kile vid Solberga, Klåverön, Svartedalen, Tjörnekälv, Näverkärr och Kosteröarna besökts. Vid en exkursion till Stenungsön den 27 maj 1978 överlämnade Karl-Axel Gadd en egenhändigt tillverkad ordförandeklubba till VEK. Den med konstfärdigt snidade insekter rikt försedda klubban har sedan dess knackat igång många VEK-möten på museet.

Dalslands mellersta och västra delar har besökts flera gånger, Småland likaledes, bl a en tur till Visingsö. Besöket i Östergötland koncentrerades till Tåkern och Omberg. På Öland har vi varit fyra gånger. Värmland, Västmanland, och Lappland (Ammarnäs) har också stått på programmet liksom Danmark (norra Jylland) och Norge (Oslofjorden). Alla exkursioner till mer långväga mål har följts upp med en artikel i Aromia, oftast skriven av VEK-medlemmen och journalisten Inga Wallerius (signaturen IWA i Handelstidningen). Många av de kortare exkursionerna har också rapporterats i Aromia av olika skribenter.

En fullständig förteckning på exkursionsmål 1972 till 2021 finns på VEKs webbplats (www.entomologklubben.se/exkursioner_1972-2021.pdf).

En doft från insektvärlden

En sammanhållande länk i VEK är *AROMIA – en doft från insektvärlden*, som 1972-2021 utkommit med 149 nummer – sammanlagt 2235 sidor. Innehållet har varit högst varierande – medlemsinformation, artiklar, notiser, recensioner, annonser, pressklipp, medlemsmatrikel och mycket annat. Utseendet har förändrats under årens lopp – från stencilen med programmet på framsidan



Karl-Axel Gadd överlämnar ordförandeklubban till VEK-ordföranden Göran Andersson.
Foto: Ulla Andersson.



Några glimtar från VEKs verksamhet i naturen.

A. Bengt Ehnström ledde en välbesökt kurs om insektsnag i bark och ved i Härryda 2009.

B. Besök i en brandskog i Nol under ledning av Åke Carlsson 2009.

C. Lampfångst med Jan Jonasson i Gunnebo, Mölndal 2011.

D. Vid en jakt efter ekoxar i Fjärås nära Lygnern 2008 fick vi sällskap av traktens nyfikna kobefolkning.

E. Hans Ryberg demonstrerar trollsländor vid Hårssjön, Mölndal 2009.



till dagens datoriserade alster i fullfärg och med sadelhäftning. Från och med jubileumsnumret 1 1982 försågs framsidan med en bild, varje årgång fick en egen framsidesfärg och programmet flyttade till insidan. Framsidesteckningar (stenciltekniken var oerhört grym mot foton, så ock de äldre kopiatorerna) levererades under ca 10 år av Naturhistoriska museets tecknerska på undervisningsavdelningen, Anna-Lisa Hovbjer, och därefter under lika lång tid av VEKs Åke Karlsson, som gjorde kopieringsvänliga teckningar av sina insektsfoton. Men 2005 fick VEK tillgång till en hygglig färgkopiator och färgfotot gjorde entré på framsidan. Från nr 2 2006 körs AROMIA helt i färg.

Innehållet har varit en blandning av i stort sett allt som har med insekter att göra. Där har funnits originalarbeten från inventeringar och andra insektstudier. Exempel är Anders von Brömssen och Christer Janssons undersökning av tofsmesungars födoval (1974), Per Almkvists ekologiska studier av näckrosbaggen (1985) samt Jan Jonassons inventering av fjärilsfaunan i Näverkärrens naturreservat (2010). Nr 1 1975 var extra tjockt och upptogs nästan helt av Tony Åkessons 80-poängsarbete i biologi om skalbaggsfaunan på bohuslänska öar.

AROMIA vill också visa fram insekternas stora roll inom kulturen. Två artikelserier har blivit riktiga långkörare: Bertil Andréns Insekter i konsten (nr 52 i detta nummer) och Småkryp och mord av Ted von Proschwitz (31 st.). Dessutom har publicerats ett antal dikter av både etablerade författare och egna medlemmar.

Se för övrigt det 50-årsregister med författare och titel för alla signerade bidrag som finns på VEKs webbplats (www.entomologklubben.se/aromiaregister_1972-2021.pdf).

Materiel till samlare

En annan långkörare är VEKs försäljning till medlemmarna av insektnålar, uppklistringslappar m m – något som efterfrågades redan på det inledande mötet i mars 1972. Vi har under de 50 åren försett medlemmarna med miljontals insektnålar och mycket annat – allt till självkostnadspris och utan tanke på vinst. Detta kan tyckas lite egendomligt idag när man ska göra vinst på allt inklusive folks sjukdomar. Under de senaste åren har försäljningen av bl a insektnålar minskat – förmodligen i takt med den ökande insamlingen av djuren på foto i stället för på nål.



AROMIA

- EN DOFT FRÅN INSEKTVÄRLDEN

Nr 2
2011

Programblad för VEK - Västsvenska Entomologklubben



VÄSTSVENSKA ENTOMOLOGKLUBBEN
Naturhistoriska museet
Box 7283
402 35 Göteborg
Tel. 031 - 775 24 41
Fax. 031 - 12 98 07
Plusgiro 72 47 78 - 6
Webbplats: www.entomologklubben.se

INNEHÅLL	sid.
VEK-styrelsen, Enkät, Medlemsavgift	2
Sommarprogram 2011	3
Synonymia Insectorum (1806-1817) och Insecta Svecica (1808-1827) – två milstolpar i entomologisk litteratur	4
Kartfjärilen sprider sig	6
<i>Morgarmionis purpurascens</i> – en återuppväckt skalbagge i Bohuslän	7
Glöm inte prenumerera på Entomologisk Tidskrift	7
Småkryp och mord - Insekter och andra ryggradslösa djur i deckarvärlden	8
Recension: Alla svenska storfjärilar i en bok	12
Insekter i konsten del 19: Korthomade och långhomade hopprätningar	14

AROMIA innehåller det mesta, men är inte så framträdande vad gäller porr. Så mycket längre än med denna omslagsbild har vi inte kommit.

Naturvård

VEK har, då så erfordrats, engagerat sig i en del naturvårdsfrågor med skrivelser till berörda myndigheter. Bl a har entomologiska synpunkter framförts i Göteborgs kommuns naturvårdsplanering och beträffande ett antal enskilda lokaler till berörd länsstyrelse.

En riksförening

Sveriges Entomologiska Förening (SEF) bildades 1977. VEK var med från början och har ofta haft en eller flera personer med i styrelsen eller som annan funktionär. SEF har inga personliga medlemmar utan är en paraplyorganisation för de lokala entomologiska föreningarna i Sverige. Vid starten fanns det fem sådana – idag har SEF femton medlemmar.

SEF:s huvuduppgift är att ge ut Entomologisk Tidskrift. VEK har medverkat därtill – förutom i styrelsearbetet i SEF – med hjälp av först två lokalredaktörer (Chester Svensson och Bengt Gunnarsson) samt senare med medverkan i redaktions-

kommittén (Göran Andersson). Ett 60-tal VEKare prenumererade på ET när prenumeration och distribution fram till 1994 sköttes av lokalföreningarna, därefter blev detta centraliserat. Hur många VEK-prenumeranter det finns idag är därför svårt att säga, men troligen är det inte färre.

År 2015 började SEF också ge ut en mer populärvetenskaplig tidskrift som fick namnet Yrfän (en gammal benämning av insekterna). VEK har inte engagerat sig stort i denna eftersom vi har vår egen AROMIA med delvis liknande innehåll.

Svenska och nordiska entomologmöten

Det första Svenska entomologmötet i SEFs regi hölls i Uppsala 1989 och har sen dess genomförts varje år med undantag för pandemiåren 2020 och 2021. VEK har varit värd för mötena 1991 och 2001 (det tolfte mötet), båda i Göteborg samt 2011 (22:a mötet) i Sparresäter och nu 2022 (32:a mötet) på Orust/Tjörn. Mötet 1991 var det tredje mötet men fick inget nummer eftersom det sammanföll med XXII Nordiska entomologmötet (se nedan!).

Nordiska Entomologmöten har ägt rum sedan 1923. VEK har varit representerad i Stockholm 1979, Helsingfors 1982, Köpenhamn 1986 och Trondheim 1988. Därefter var tiden mogen att för första gången anordna ett nordiskt möte i Göteborg. XXII Nordiska Entomologmötet genomfördes 28 juli - 2 augusti 1991 i Göteborg med VEK som huvudarrangör. Se Aromia nr 3, 1991! VEK hade därmed etablerat sig även på det internationella planet! Även vid det följande Nordiska mötet i Åbo, Finland 1994 och det utvidgade Nordisk-baltiska entomologmötet i Estland 1997 fanns representan-

ter för VEK närvarande. Dessa möten tycks dock numera ha upphört helt. I Litauen genomfördes det 28:e Nordisk-baltiska entomologmötet 2010 men det planerade mötet nr 29 i Helsingfors 2013 ställdes in på grund av för få anmälda deltagare.



Välutrustade entomologer på väg att undersöka insektsfaunan runt Sparresäter under entomologmötet 2011. Ett paraply medförs som insamlingsredskap men skulle också kunna komma till nytta när de mörka regnmolnen hopar sig som här på Kinnekulle under samma entomologmöte.

Foton: Göran Andersson.



VEKs digitala tillvaro

VEK gjorde sitt intåg på Internet 1998 och har gradvis utvidgat sin webbplats. I början byggdes sidorna hos min egen internetleverantör, först hos Swipnet och från 2001 Telia. 2005 fick VEK flytta in på Naturhistoriska museets domän. En egen domän – entomologklubben.se – registrerade VEK 2009 och flyttade samtidigt in på webbhotellet one.com. Där håller vi till än idag.

Att snabbt och billigt kunna nå alla medlemmar via e-post tycks vara ouppnåeligt. Trots ständig vädjan till medlemmarna att lämna sin e-postadress kan vi i dagsläget bara nå ca 3/4 av medlemmarna med e-post. Av de ca 50 digitalt icke nåbara känner jag bara till en som inte alls använder e-post. Övriga vill tydligen inte bli e-postinformerade.

Sent omsider gav sig VEK också in i de sociala mediernas värld. Själv är jag ingen gillare av Facebook, som jag anser vara ett av de rörigaste sätten att sprida information på. Sparsam information blandas med så många helt meningslösa kommentarer i en struktur som jag inte har lyckats analy-

sera. Så det är inte min förtjänst att VEK har en Facebookgrupp med rätt så många medlemmar.

Digitala möten i pandemins spår

VEKs verksamhet under de senaste två åren har ju liksom samhället i övrigt starkt påverkats av virussjukdomen covid-19. Många möten har blivit inställda eller flyttade, såsom årets Svenska entomologmöte, arrangerat av VEK. Men det har också inneburit ett uppsving för de digitala mötena. Några föreningar, t ex Entomologiska föreningen i Uppland, har tagit ett stort kliv in i det digitala mötesrummet och erbjudit föredrag för alla inom SEF. VEK har inte hunnit lika långt men jag tror att möten där alla eller några kan vara med digitalt kommer att bli vanliga i framtiden. VEKs medlemmar är spridda över hela Västsverige och finns också i andra delar av vårt land, så detta är ett sätt att få med även dessa på mötena. Mer om denna utveckling kan man förhoppningsvis läsa i Aromia när VEK fyller 60 år!

VEK har ett eget vykort



Grön sandjägare (*Cicindela campestris*)
- ett snabbt rovdjur
Foto Hjalmar Wollin
VEK - Västsvenska Entomologklubben
Naturhistoriska Museet
Box 7283, 402 35 Göteborg
tel. 031 - 14 0095
- för alla med småkrypsintresse

CARL A. FORLAGET, LYSEKIL, TEL. 0523/10919, 10908.



1919

För länge sedan (1983) gjorde VEK ett vykort med Hjalmar Wollins gröna sandjägare på framsidan och VEK-information på andra sidan. Denna stämmer förutom telefonnumret. Upplagan var rätt stor och vi har många vykort kvar. Portot har sjudubblats sen dess men vykortet kostar fortfarande 2 kr.